

Reseskildring från kattutställningen i Karlstad 28-29 juni 2008

Text: Elise Fritz Foto: Anette Holländare

När helgen närmade sig och min förkylning inte ville ge med sig och de senaste två jobbveckorna varit stressiga än vanligt, då kan jag villigt erkänna att jag gärna hade stannat hemma och gosat med katterna istället för att tränga in mig i en bil och åka på kattutställning. Men, har man lovat så har man!

Alltså stuvade vi in tre katter och fyra personer (Anette Holländare, Cicci Jöckert, Jesper Tisell och jag) i bilen på fredag kväll och påbörjade resan. Tre MCO-människor och en NFO-människa i minoritet. Vis av tidigare erfarenhet av att åka på utställning med Anette och hennes tjuguså veteran Flisan, valde vi att ta en stor bil för att få plats med eventuella BIS-priser. Vi hade också varnat Jesper för att han skulle tänka över om han verkligen ville åka på utställning med tre babbel-fior, men han lät sig inte avskräckas.

Resan hade föregåtts av "visst" strul med hotellbokningen, så vi var väl inte helt övertygade om att vi skulle ha fyra sängar, men vi var förberedda på alla eventualiteter. Resan gick som på räls och incheckningen på hotellet gick bra när vi väl hade klarat ut att vi var en säng kort i en dag. Burger King fick stå till tjänst med sen "middag" och sedan direkt i säng för att sova. Trodde jag... I mitt rum fanns en individ som definitivt inte hade tänkt sig att sova. Så, från klockan tre på morgonen hade jag Kosmos, en kolsvart sexkilos, lekfull MCO-kille hoppades jämfota på mig och allt annat i hotellrummet.

Vi hade fått tipset att infinna oss till frukost vid 06.10, eftersom det väntades en busslast turister vid 06.15. Det visade sig att sanningen var fyra busslaster koreanska turister. Alla som någonsin har varit på Gekås i Ullared kan väl livligt föreställa sig vad som hände när dörrarna öppnades. Man brukar ju skoja om att man skall akta sig för pensionärer på julbord, men efter denna upplevelse kan jag nog med säkerhet säga att 100 turister inte är att föredra. Jag fick en association till hur det måste ha sett ut när gräshopporna drabbade bibelns Egypten...

Den tredje katten vi hade med oss var Aston, som bara för andra gången skulle på utställning, något han inte var helt nöjd med. Hela vägen från Göteborg mjauade han så fort Jesper lättade på gaspedalen, varför han snabbt döptes till Farthållar'n. Fick man bara ligga i husses knä, var det dock uthärdligt att vara på utställning och väl i ringen var han så avslappnad att han höll på att somna mitt i bedömningen.

Rejält trötta och hungriga for vi till hotellet för att raskt ta oss vidare ut på sta'n för en bit mat. Förra året hade vi varit på en trevlig grekiskinspirerad restaurang i Karlstad centrum, och den styrde vi därför stegen mot. Efter en sådan här dag krävs inte så mycket för att man skall börja fnittra, så många glada skratt blev det både på restaurangen och väl tillbaka på hotellet där vi avslutade kvällen med en sängfösare. Åtminstone hade det funkat på mina medresenärer, men jag själv låg vaken "en stund", eftersom min sambo Kosmos återigen bestämt sig för att hotellrum = lekplats.

Frukosten förlöpte denna dag ungefär som gårdagen, då det visade sig att fyra nya busslaster koreanska turister anlönt till hotellet. Det hade ju varit intressant att veta hur det

kommer sig att just Karlstad är ett sådant eftertraktat resmål för koreanska turister, men det lär vi väl aldrig få veta. Nu hade vi dock lärt oss av gårdagen och vässat armbågarna en smula, så Cicci var i det närmaste helt lugn under frukosten. Själv fick jag inte i mig så mycket, utan jag bredde till de andras förtjusning en macka och tog med istället. Efter det fick jag utstå en hel del spott och spe, eftersom jag just gjort likadant som nämnda turister, om än i försumbar omfattning. Och, jag lyckades till och med få tag i en banan.

Sammanfattningsvis kan sägas att vi inte plågade Jesper alltför mycket med tjejsnack – tror vi – förutom den lilla BH-diskussionen... Och hur det gick med platsen i bilen på väg hem? Jodå, det var proppfullt tack vare Flisans "grand slam", så det var tur att vi hade en stor bil. Aston knep ett BIV och både han och Kosmos fick kanonbedömningar, så vi var alla mer än nöjda med helgen.